

ACHTER DE HORIZON

Reisimpressies Irian Jaya, Kalimantan en Ambon in context



Willemien Veldman-Marsman

Willemien Veldman-Marsman (Vriczenveen, 1954) is in het dagelijks leven werkzaam bij een financiële instelling. Zij bezoekt tijdens haar vakanties bij voorkeur volkeren die zich in onze belevingswereld "Achter de horizon" bevinden. Volkeren met een geschiedenis, een cultuur en een verhaal dat de moeite waard is. De Papoea's van Irian Jaya, voormalig Nederlands Nieuw-Guinea, is zo'n volk. Een volk waarover bizarre verhalen de ronde deden. Verhalen over mensen met barbaarse gewoonten, mensen die elkaar opaten, elkaars vrouwen roofden en dagenlang durende orgiën hielden. Tegenwoordig kan men er, al dan niet georganiseerd, rondreizen. De pas in 1938 ontdekte Baliemvallei, bewoond door de Dani's, is daarbij het meest in trek.



Dit boek bevat impressies in de context van cultuur, geschiedenis en huidige politieke en economische situatie, die Willemien Veldman-Marsman opdeed tijdens haar vakantiereis naar Irian Jaya, Kalimantan en Ambon. Haar belevenissen worden door deze benadering in breed perspectief geplaatst.

Een boek voor mensen met cultureel-antropologische belangstelling of vakantieplannen voor de Indonesische archipel.