



WILLEMEN MARSMAN

Van Kalimantan
tot de Baliem

UITGEVERIJ SCHEFFERS

Een vrouw
op reis door de
Indonesische
archipel

Van Kalimantan tot de Baliem is een zeer leesbaar en compleet reisboek over de schitterende Indonesische archipel. Het is een boek voor de toerist die goed geïnformeerd door Indonesië wil reizen, maar ook voor de thuisblijver met cultureel-antropologische belangstelling.

Aangetrokken door de fantastische verhalen die over Insulinde de ronde doen, toog Willemien Marsman naar Indonesië. Haar reis voerde naar Kalimantan (Borneo), Ambon (Molukken) en Irian Jaya (Nieuw-Guinea). Marsman combineert een boeiend reisverslag met achtergronden en praktische informatie. Zo informeert ze de lezer uitvoerig over geografie, bevolking, godsdienst, dagelijkse gebruiken, economie en de sociale en politieke organisatie. De rol van de oude mythen, de sporen van de Nederlandse overheersing en de gevolgen van de Indonesische pacificatie laat ze ook uitgebreid aan bod komen.

Met gevoel voor humor en voor de betrekkelijkheid van haar positie als Nederlandse toerist in een vreemd land, brengt Marsman deze informatie op een aanstekelijke wijze voor het voetlicht.

NUGI 798

UITGEVERIJ SCHEFFERS

WILLEMEN MARSMAN

Van Kalimantan tot de Baliem



Een vrouw
op reis door de
Indonesische
archipel

ISBN 90-5546-046-X

